

En dansk lian

En krans af vedbend skulle efter sigende være god mod et tungt hoved efter drukkenskab - måske værd at prøve her i julefrokosternes tid



Vedbend er en af de få lianer, der gror i Danmarks skove. Den kan godt klare sig med at kravle hen over jorden og danne et grønt tæppe, men er muligheden der, kravler den op af træer og mure med små hæfterødder på stænglerne.

I Silkeborg-skovene er den ikke særlig udbredt, da den helst vil gro på leret bund. Enkelte steder, bl.a. i Lysbro Skov, trives den dog.

Voksestadier

Vedbend har to meget forskellige voksestadier. Som ung er den klatrende, og bladene er trespidsede, næsten noget lignende ahornblade.

Når den så er kommet til skelsår og alder, holder den op med at klatre og sætter vandrette grene ud, og nu med ovale lidt spidsede blade, nær lig bøgeblade.

Disse skud er de kønsmodne, og her kommer blomsterne i små skærme.

Et mylder af insekter

Der er ikke meget farve i blomsterne, lidt gulgrønne uanseelige, men på den anden side så blomstrer den først langt hen i oktober og november, og da er der ikke så stor konkurrence om bestøvere, så når man er ene om udbuddet, behøver »reklamen« heller ikke være så kraftig. Man kan så indvende, at der jo heller ikke er så mange til at bestøve blomsterne, men prøv engang at se, når der kommer en solskinsdag i begyndelsen af november. Det er ikke varmt, men mildt og stille, og ved blomstrende vedbend kan være et mylder af insekter.

Især kan der være mange spyfluer, svirrefluer og arbejderhvepse.

Insekterne dør jo ikke bare, fordi det bliver efterår, og mange af dem udnytter de sidste efterårsdage til endnu et måltid.

Mod tømmermænd

En interessant ting ved vedbends blomstrende skud er, at hvis man laver stiklinger af dem, så fortsætter de med at gro som kønsmodne, ikke klatrende planter, og man kan på den måde lave vedbendbuske, der kan stå stedsegrønne hele vinteren.

Vedbend hører sammen med vin til de planter, der er tilknyttet Dionysos og den symboliserer livsglæde.

En vin- eller vedbendkrans skulle også lette på et tungt hoved efter drukkenskab, måske værd at huske på her op mod julefrokosternes **tid!**