

Bened med de smukke frugter

Bened kommer med som ugens blomst i denne uge, fordi dens frugter er langt kønnere end blomsten



Bened blomstrer i maj- juni, så egentlig skulle den omtales der, men den er en af de planter, hvor blomsterne ikke ser ud af ret meget, de er små og gulgrønne, så meget pragt er der ikke i dem. Frugterne derimod er meget smukke, så træet når sin skønhed i efteråret. Bened er et lille træ eller busk. De unge skud er kantede og grønne, men som tykkelsesvæksten sætter ind, bliver de mere afrundede.

Hvid som ben

Bened har fået navn fra det meget tætte hvide ved. Træet bliver sjældent meget over 10 cm tyk, men i tidligere tider, hvor man så på de forskellige arters kvaliteter mere end på størrelsen,

blev det brugt de steder, hvor man ellers kunne finde på at bruge ben. Til knapper, spillebrikker skuffehåndtag og andre tilsvarende småting.

Bened er giftig, men det er der så meget, der er, og træets skønhed og begrænsede vækst gør, at det ofte bruges som prydræ.

I naturen skal man finde det i skovbryn, levende hegn og glemte småhjørner. Det kan bedst lide næringsrig jord, så det er ikke almindeligt på Silkeborg-egnen.

Dets skønhed kommer netop på denne årstid, og derfor skal det nævnes her. Dels kommer dets efterårsløv, der nærmest er rødbrun, og dertil kommer så frugterne, der både er smukke og sjove.

»Pædagogiske« frugt

Frugten er nærmest firkløver-formede og lyserøde, og der kan være rigtig mange af dem. Inde i hver frugt ligger der så et frø i hver afdeling med orange frøskal, og skæres den igennem, indeholder den hvid frøhvide og en grøn kim. Hvert lag i frugten har således sin egen farve, så de er lette at kende, derfor har man også sagt, at bened har de mest pædagogiske frugter af alle.

Frøenes meget klare farve er et signal til fugle. I modsætning til mennesker kan fugle tåle at spise frugterne. De fordøjer frøkappen, medens selve frøet passerer uskadt gennem fuglen, men nu forhåbentligt spredt til et nyt velegnet voksested.